



**ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Λεωφόρος Ηρακλείου 145, 142 31 Ν. Ιωνία  
Τηλ. 210 2592111- FAX 210 2592286, email: mailbox@kke.gr

Προς: Τη Διοίκηση του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης.

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ  
“ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ”.**

Κυρία Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου,

Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς εύχομαι σε εσάς προσωπικά, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους γονείς των παιδιών με νοητική αναπηρία και στους εργαζόμενους του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για το σημαντικό έργο που επιτελείτε.

Ιδιαίτερα σε κάθε άνθρωπο με νοητική αναπηρία που υποστηρίζετε, μαζί με τη δική σας αγκαλιά, προσθέστε και τη δική μου, που είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι συνάνθρωποί μας την έχουν ανάγκη.

Κυρία Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου,

Θεωρώ υποχρέωση και καθήκον του Κόμματός μας να σας διαβεβαιώσω ότι συμμεριζόμαστε απολύτως την επιδίωξη της πρωτοβουλίας σας προκειμένου οι συνάνθρωποί μας με νοητική αναπηρία να προστατεύονται από κάθε μορφής βίας, σεξουαλικής, σωματικής, από κάθε μορφής ρατσισμό, και να απολαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στήριξης οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.

Είναι βέβαιο ότι για τα ζητήματα αυτά σε επίπεδο διακηρύξεων υπάρχει γενικά συμφωνία από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, από την ΕΕ, άλλους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις. Όμως είναι κατανοητό ότι μεταξύ των διακηρύξεων και της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων που αφορούν την πρόληψη, την περίθαλψη και τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους, με την ανάπτυξη, τη στελέχωση, τον εξοπλισμό όλων των αναγκαίων υποδομών, υπάρχει μεγάλη απόσταση.

Σε ένα κοινωνικό – οικονομικό σύστημα, όπως αυτό που ζούμε σήμερα, που το κριτήριο της ανάπτυξης αποτελεί η ανταγωνιστικότητα και το κέρδος, αντικειμενικά οι λαϊκές – κοινωνικές ανάγκες θεωρούνται “κόστος” που συνεχώς συμπίεζεται. Γι’ αυτό, ενώ από τους εργαζόμενους παράγεται τεράστιος πλούτος, υπάρχουν τεράστια επιστημονικά και τεχνικά επιτεύγματα, εντούτοις εμφανίζεται σχετική ή και απόλυτη απόκλιση από τη

δυνατότητα των λαϊκών οικογενειών να τα αξιοποιήσουν. Γι' αυτό ένα μεγαλύτερο από πριν μέρος των κοινωνικών αναγκών εξαρτάται από την ατομική – οικογενειακή δυνατότητα ενώ το κράτος περιορίζει τις παροχές στο ελάχιστο.

Αυτή η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο εμφανής στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία. Διότι η κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες τους θεωρείται ανεπίτρεπτο "κόστος" αφού – πέραν των άλλων – με τα κριτήρια της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας θεωρούνται "αντιπαραγωγικοί" και δε θα μπορούσαν να επιστρέψουν πολλαπλάσια αυτά που έδωσε το αστικό κράτος για τις ανάγκες τους.

Αυτή είναι η αιτία που διαχρονικά και σχεδόν αποκλειστικά μετατίθεται η ευθύνη στήριξης αυτών των ανθρώπων στις πρωτοβουλίες των οικογενειών, στη "φιλανθρωπία", τον "εθελοντισμό". Από την ΕΕ και άλλους οργανισμούς υπάρχουν πολλές "οδηγίες" και "κατευθύνσεις", το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδας και το νομικό πλαίσιο αναφέρονται στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και στο καθεστώς της μη διάκρισης, όμως όλα αυτά στην πράξη αποτελούν σχεδόν "κενό γράμμα".

Ένα κατ' εξοχήν κοινωνικό ζήτημα, που είναι η πολύπλευρη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, αντί να αποτελεί πλήρως και αποκλειστικά ευθύνη του κράτους, μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό σε ατομική ευθύνη των οικογενειών τους. Αυτό πολλές φορές συγκαλύπτει την ουσιαστική κοινωνική και οικονομική αιτία των προβλημάτων, τα περιορίζει σε προβλήματα ατομικής συμπεριφοράς με την προβολή των οδυνηρών πολλές φορές αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία.

Πολλά από αυτά που έχουν έρθει στη δημοσιότητα δε θα απασχολούσαν γιατί θα μπορούσαν έγκαιρα να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν από ένα αναπτυγμένο κρατικό σύστημα υγείας – πρόνοιας που θα είναι κοντά στην οικογένεια, να παρακολουθεί τους όρους συνολικά της ζωής της, να προτείνει και να λαμβάνονται από το κράτος τα ενδεδειγμένα μέτρα στην κατεύθυνση της πρόληψης. Σήμερα όμως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και επιπλέον καλλιεργείται η ενοχοποίηση των οικογενειών για το εάν καταφέρνουν ή όχι να συνδράμουν επαρκώς τα μέλη τους που τυχαίνει να έχουν κάποιας μορφής αναπηρία.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την αγωνία και την προσπάθεια των οικογενειών να εξασφαλίσουν σε αυτές τις συνθήκες το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά τους που έχουν νοητική αναπηρία. Το βασανιστικό ερώτημα που τους απασχολεί καθημερινά για το τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά όταν οι ίδιοι δε θα μπορούν να συμβάλλουν για διάφορους λόγους ή όταν φύγουν από τη ζωή.

Το ΚΚΕ αγωνίζεται για ένα πανελλαδικά αναπτυγμένο, σύγχρονο, δωρεάν κρατικό σύστημα υγείας και πρόνοιας. Ένα σύστημα όπου η πολύπλευρη στήριξη των ατόμων με νοητική αναπηρία θα είναι εξασφαλισμένη και ανεξάρτητα από τη δυνατότητα ή όχι της οικογένειας. Η οποία οικογένεια, ασφαλώς και θα διατηρεί την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την ιδιότητα του πατέρα, της μητέρας, των αδελφών κλπ.

Συνοπτικά ένα τέτοιο σύστημα προϋποθέτει την πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών προγεννητικού ελέγχου, στήριξης των οικογενειών, πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, εξειδικευμένων σχολικών μονάδων, όπου θα πραγματοποιείται εξατομικευμένη παρέμβαση με βάση τις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε παιδιού. Προϋποθέτει ακόμη την ύπαρξη κέντρων ημέρας, ξενώνες ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης, προστατευόμενων επαγγελματικών εργαστηρίων και γενικά ένα συντονισμένο σύνολο υποδομών που να αλληλοσυνδέονται και να λειτουργούν μέσα στην κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό το ΚΚΕ παλεύει για την πλήρη κρατική χρηματοδότηση και την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, σύγχρονου, δωρεάν, πλήρως στελεχωμένου με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες των επιστημόνων που μπορούν να συμβάλλουν ώστε οι κατακτήσεις της επιστήμης να αξιοποιούνται πλήρως από όσους τις έχουν ανάγκη.

Για το Κόμμα μας αποτελεί δέσμευση η διεκδίκηση μέτρων που να ανακουφίζουν έστω και προσωρινά από τις πολλαπλές δυσκολίες που δημιουργούνται σε μια οικογένεια με μέλη της ανθρωπότητας με νοητική αναπηρία. Πιστεύουμε, όμως, ότι η πλήρης και ουσιαστική διασφάλιση των αναγκών αυτών των ανθρώπων προϋποθέτει η λαϊκή πάλη να έχει προοπτική την ανάπτυξη εκείνη που θα έχει ως κριτήριο την πλήρη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μεταξύ των οποίων και των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Που θα διαθέτει στην υπηρεσία των λαϊκών οικογενειών τις τεράστιες δυνατότητες των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και του πολυάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι καλή επιτυχία στην καμπάνια που πρόκειται να πραγματοποιήσετε.

**Δημήτρης Κουτσούμπας**  
Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ